



DIAKONI- OG MENNESKESYN

BLÅ KORS  DANMARK

ALLE SKAL HAVE ET HÅB



Blå Kors Danmark er en diakonal organisation. Vi arbejder ud fra et kristent menneskesyn og bygger på samme grundlag som Folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter.

Vi tror på, at ethvert menneske er skabt unikt og værdifuldt, og at Gud ønsker at møde den enkelte med en kærlighed, der giver livsmod og håb.

I Blå Kors møder vi mennesker i udsatte livssituationer, og vi ser diakoni som kristen næstekærlighed i praksis.

Denne folder sætter ord på det diakoni- og menneskesyn, der er grundlag for vores arbejde i Blå Kors og som levendegøres af ansatte og frivillige medarbejdere samt brugere i hele organisationen.

DET KRISTNE MENNESKESYN



Skabt i Guds billede – med uendelig værdi

At være skabt i Guds billede betyder, at mennesket er værdifuldt, fordi det er til, ikke fordi det gør nytte.

Værdien er givet på forhånd uafhængigt af, hvad mennesket kan præstere, uafhængigt af fysiske, mentale og psykiske lidelser og uafhængigt af fejltrin og dumheder.

Alle mennesker er skabt med uendelig værdi. Derfor møder vi alle i øjenhøjde uanset køn, seksualitet, etnicitet, religion og personlige udfordringer. Alle mennesker skal behandles lige, hvilket ikke nødvendigvis betyder ens.



DET HELE MENNESKE

Mennesker er skabt til fællesskab, og vores identitet som mennesker bygger på vores relationer.

Alle mennesker har behov for at opleve mening med livet, at høre til og at være en del af en større sammenhæng. I en fragmenteret, kompleks og sammensat verden er der en stor styrke i at arbejde ud fra et kristent menneskesyn, der kan bidrage til mening og sammenhæng i det enkelte menneskes liv.

Når vi i Blå Kors møder mennesker, tager vi afsæt i det hele menneske.

Alle mennesker har fire dimensioner, som alle har stor betydning for vores liv.



DE FIRE DIMENSIONER

DE SOCIALE

Mennesket er skabt til fællesskab. Derfor er det et alvorligt knæk, når en person mister kontakten til venner, familie og kolleger. Ofte spiller afhængighed og misbrug en rolle i den forbindelse. Blå Kors ønsker at møde mennesker med et forpligtende og inkluderende fællesskab, der er åbent for alle, og vi hjælper med at genetablere relationer og finde nye personlige netværk.

DE FYSISKE

Blå Kors arbejder med at opfylde de fysiske behov hos mennesker med kost, motion, sundhed, fysisk berøring og en sund kropsfornemmelse og kropsopfattelse.

DE PSYKISKE

Mennesket har tanker og følelser og reagerer på, hvad det bliver udsat for. Hos Blå Kors ønsker vi at hjælpe mennesker med at opbygge selvværd, selvtillid og livsmod. Alle skal kunne se sig selv som værdifulde. Det gør vi ved at møde mennesker, hvor de er – ved at se, høre og værdsætte dem.

DE EKSISTENTIELLE OG ÅNDELIGE

Mennesket har eksistentielle og åndelige behov og lever med en længsel efter den betingelsesløse kærlighed, hvilket får os til at søge efter mening og sammenhæng i livet. I Blå Kors giver vi rum til tanker om Gud, tro og eksistentielle spørgsmål og er fortrolige med den åndelige dimension af menneskelivet.



LIDELSE, SMERTE, URET OG NØD

Det kristne menneskesyn er et realistisk syn på mennesket. Livet er en gave fra Gud, som grundlæggende vil os det godt. Samtidig lever vi i en verden med ondskab, lidelse, smerte, uret og nød. Noget er vi selv skyld i, andet rammes vi af. Konsekvensen er brudte relationer, der ødelægger og skaber afstand mellem mennesker og mellem mennesker og Gud. I kirken kalder vi dette syndefaldets virkelighed.

Som skabt i Guds billede har mennesket ansvar og selvstændig vilje og tanker. Vi kan dermed stilles til ansvar for det, vi gør og undlader at gøre. Ingen mennesker er perfekte eller fejlfrie. Derfor peger vi ikke fingre af mennesker, for hvem livet braser

sammen, som mister alle relationer, og hvis liv ligger i ruiner. Vi er ikke selv fejlfri, og det kunne lige så godt have været os selv. Det kristne diakonisyn maner os derimod til at være barmhjertige og medmenneskelige.

Menneskers livssituation er ofte kompleks og kan ikke løses med et fingerknips. Noget kan være uafvendeligt. Nogen smerte, skyld og skam må bæres. Og midt i menneskers lidelse og bearbejdelse af livsproblematikker vil vi følge mennesket, hvor det er muligt, støtte og hjælpe.

Nye muligheder viser sig og håb vækkes, hvor mennesker skaber relationer. Vejene dertil kan hedde terapi, tillid og tilgivelse.

DET KRISTNE HÅB

Det realistiske menneskesyn rummer også fortællingen om håb. Et håb om, at Guds tilgivelse og kærlighed kan sætte fri og skabe forandring. Guds kærlighed er også til stede i smerten og afmagten og omslutter det nedbrudte og skrøbelige.

Gennem sit møde med mennesker viser Jesus et billede af Gud som den, der igen og igen giver mennesket nye muligheder.

Alt det, som egne og andres svigt, ondskab og uret har ødelagt, genrejser Jesus til nye relationer. Derfor er det afgørende for mennesket at mærke Guds kærlighed, tilgivelse og frigørelse.

I Blå Kors formidler vi Guds kærlighed til mennesker ved at omgås hinanden med varme og omsorg og ved at give mulighed for at høre og tale om det kristne budskab. Den kristne identitet er en del af Blå Kors' DNA, og derfor arbejder vi i forlængelse af det kristne budskab om at række ud til mennesker, der har brug for hjælp.

Vi ønsker at se medmennesket, rumme forskelligheder og at møde mennesker uden fordømmelse. Vi møder mennesker med en forventning om nye muligheder.

Vi møder budskabet om det frigørende ord i fortællingerne om:

*Kvinden ved brønden
(Johs. 4,1-26)*

*Den blinde ved vejen til Jeriko
(Mark. 10,46-52)*

*Mødrene, der bar deres små børn
til Jesus (Mark. 10,13-16)*

HAN ELSKEDE OS SÅ MEGET,
AT HAN GAV SIT EGET LIV,
FOR AT VI KUNNE FÅ
FÆLLESSKAB MED HAM.
(JOHS. 3.16)

I BLÅ KORS ER DIAKONI

- Kristen næstekærlighed i handling
- At møde sit medmenneske, hvor det er
- At udvise respekt, værdighed og omsorg for medmennesker
- At hjælpe her og nu med konkrete problematikker (misbrugsproblematik, hjemløshed, samtalebehov, ferieoplevelser)
- At give langsigtet livshjælp gennem behandling, terapi, netværksopbygning og udvikling af egne livsværdier
- At være protesterende og et talerør for de mennesker, der ikke er i stand til at tale egen sag

Vi møder altid mennesket før rollen

Diakonien har sit fundament i det kristne evangelium og værdsætter mennesker og menneskelivet ud fra disse værdier. Diakonien bygger, som alt andet socialt arbejde, sin faglighed på medicinske, sociale og psykologiske indsigter. Det særlige for diakonien er dens syn på mennesket i relation til Gud. Det, der er større end sig selv og omverdenen.

Diakonien afspejler i mødet med medmennesket Guds kærlighed, menneskets vilkår og ansvarlighed. Diakonien tjener ikke blot menneskets fysiske, psykiske og relationelle ressourcer, men også dets åndelige og eksistentielle ressourcer.

Den, som udøver diakoni, er optaget af at møde det enkelte menneske som helt unikt og værdifuldt og er optaget af at give en omsorg, der retter sig mod det hele menneske.

SOM JEG HAR ELSKET JER,
SKAL I OGSÅ ELSKE HINANDEN
(JOH. 13,34)

HAN TOG EN TJERNERS
SKIKKELSE PÅ OG
BLEV MENNESKER LIG
(FIL. 2,7)



Tro og eksistens som ressource

Forholdet til tro og eksistens er en ressource i diakoniens faglighed; ikke i betydningen hvad eller hvordan den enkelte tror, men i betydningen at diakoniudøverer har et bevidst forhold til kristendom, fordi det er diakonifaglighedens grundlag og udgangspunkt.

Diakoniens faglighed er personbåret frem for rollebåret. Diakoniens faglighed indebærer at møde medmennesket som det menneske, man selv er og ikke ud fra sin rolle eller professionalisme.

Tre arbejdsområder

Diakonalt arbejde udøves altid af mennesker motiveret af det kristne menneskesyn og evangelium og

farves af den relation, der opstår mellem udøver og modtager.

Diakoni sker i forskellige sammenhænge:

- 1) Diakoni som medmenneskelig hjælp - givet uden forventning om gengæld (hverdagsdiakoni).
- 2) Diakoni som en integreret del af en menigheds liv, fx besøgstjeneste (menighedsdiakoni).
- 3) Diakoni, der kræver organisering og samspil med forskellige professionelle fagligheder, udøves af organisationer med særlig faglig ekspertise – som fx Blå Kors Danmark (organisationsdiakoni).

DIAKONI ER OPSØGENDE OG GÆSTFRI

Lidt forenklet sagt kan diakoni deles op i to dele:

- Det opsøgende arbejde, der går ud i samfundet for at være nær det nødstedte medmenneske.
- Det gæstfrie arbejde, der med åbenhed tager imod medmennesket og byder det velkommen.

Der er ofte sammenfald, så det diakonale arbejde består af begge dele, eksempelvis på et værested.

De to tilgange afspejler Guds måde at møde mennesker på og kan samtidig være en inspiration til fortsat mangfoldighed i diakonale tiltag.

Fire arbejdsfelter – diakoniens mål og opgaver

Alle mennesker skal have det, de trænger til for at leve et menneskeværdigt og meningsfyldt liv. Diakonien ser på alle sider af menneskelivet, der kan rummes i det, som vi kalder for diakoniens fire arbejdsfelter:

- Kontakt og fællesskab
- Materielt livsgrundlag og social retfærdighed
- Sundheds- og omsorgsarbejde
- Åndelig og eksistentiel omsorg

De fire arbejdsfelter modsvarer i øvrigt de fire dimensioner (social, fysisk, psykisk, samt eksistentiel og åndelig), som er beskrevet under menneskesyn.



“VI HAR ALDRIG MED ET ANDET
MENNESKE AT GØRE, UDEN AT VI
HOLDER ET STYKKE AF DETS LIV I
VORES HÅND.”
(K.E.LØGSTRUP)

ALLE SKAL HAVE ET HÅB

Den diakonale tilgang er helt central for Blå Kors Danmarks tænkning og arbejde. Vi lever i en verden, hvor diakoniens mål og opgaver desværre er meget aktuelle.

Vi vil opfordre dig, som læser dette, til at drøfte og reflektere over diakoniens rolle i dag, og samtidig vil vi takke dig for din indsats med at levendegøre diakonien og give den krop og ånd.

Vi har brug for gode fortællinger, som bekræfter, at den diakonale gerning har mening, og at den kan skabe forandring. Den fortælling er dedikerede og dygtige frivillige og ansatte medarbejdere i Blå Kors med til at skabe rundt i landet, hvor Blå Kors er til stede og møder mennesker i udsatte livssituationer. Her lever fortællingen om menneskeværld, som ingen nød kan rukke ved. Om håb, som bærer gennem al håbløshed.

ALLE SKAL HAVE ET HÅB

Find folderen på blaa Kors.dk